

Thema 9

Afval in de klas

Wij maken veel afval.

Er verdwijnt veel troep in de prullenbak.

In de vuilniszak zit papier van het ijsje.



grijs

prijs

hij

vijf

lijf

blijf

fijn

zijn

schijn

blij

glij

wij

blijven

wijzen

lijven

glijden

rijden

tijden

beschijn

verdwijnen

gelijk

grijze

wijde

gelijke





Rommel in de klas

Wat een rommel in de klas!
Ik wou dat het hier netjes was!
Rotzooi op de grond,
afval in het rond.

Wat een troep!
Ruim op, als ik je roep ...

Opruimen!!!



Wat een rommel!

De vuilnisman is aan het werk.

Het is zwaar werk.

Maar de vuilnisman is heel sterk.

Hij tilt de grote bak met afval op.

En gooit het 'hup' in de vuilniswagen.

De vuilniswagen zit al bijna vol.

De vuilnisman springt achterop de vuilniswagen.

En gaat op weg naar de vuilnisbelt.

De vuilniswagen kiept al het afval boven op de vuilnisbelt.

Wat komt er veel rommel uit die vuilniswagen!





De vuilnisman

Vuilnisman, vuilnisman,
mag ik je iets vragen?
Kom je onze troep ophalen, met je vuilniswagen?
Broem, broem, toet, toet.

Kijk daar komt hij aan.
We hebben alle rommel netjes in de bak gedaan.
Een sok met gaten en losse troep,
aardappelschillen en papiertjes van de snoep.
Een plastic bakje, een oude doek
en dan als toetje een mislukte pannenkoek.

Vuilnisman, vuilnisman,
mag ik je iets vragen?
Kom je onze troep ophalen,
met je vuilniswagen?
Broem, broem, toet, toet,
dat ging reuzesnel.
Dag meneer de vuilnisman,
tot ziens en dank je wel.





Vuilnisbakken

Lollystokje of een prop,
maak geen rommel, ruim het op.
Appelschillen, lege zakken,
doe het in de vuilnisbakken.

Papiertjes van koek en snoep,
maak geen rommel, het is troep.
Bananenschillen, oude takken,
Doe alles in de vuilnisbakken.



De vuilnisbelt

De vuilnisman heeft het druk.
Iedere dag staat hij al vroeg op.
Het is nog donker op de straat.
Iedereen slaapt nog.
Behalve de honden, die blaffen heel hard.
De vuilnisman haalt het afval bij de huizen op.



De vuilniswagen rijdt die dag al voor de vijfde keer naar de vuilnisbelt.
Waar moet al dat afval toch blijven, vraagt de vuilnisman zich af.
Zoveel afval, iedere dag weer, dat kan zo niet doorgaan.
Straks is er geen plek meer op de vuilnisbelt voor het afval.



Les 6

Ik verzamel mijn **e**igen afval.

Ik gooi de **prei** weg.

Ik de **wei** ligt een afvalzak.



geit

feit

prei

wei

klei

zei

klein

gein

steil

dweil

weinig

eiland

eiken

reizen

scheiden

zeilen

steiger

reiger

weiger

eigen

eisen

eiwit

zeilboot

weiland

kapitein



Papiertje

Als ik een papiertje was,
dan zat ik in een schrift.
Ik was van mooi wit papier,
met kleine blauwe lijntjes.

Als ik een papiertje was,
dan werd er op mij geschreven,
met een mooie blauwe pen,
de woordjes van de les.

Als ik een papiertje was
en ik helemaal vol geschreven was,
werd ik uit het schrift gescheurd
en tot een propje gevouwen.

Als ik een propje papier ben,
dan vlieg ik door de lucht,
recht in de vuilnisbak,
op weg naar de vuilnisbelt.



Wat zit er in de vuilnisbak?

Vandaag zit de vuilnisbak helemaal vol.

Jos is jarig en hij heeft voor de hele klas iets lekkers meegenomen.

Iedereen krijgt een appel en een koekje.

Het koekje zit in een papieren zakje.

Nu liggen er 30 papieren zakjes in de vuilnisbak en ook 30 klokhuizen.

En helemaal onderin liggen allemaal kruimels.

Vandaag is het de beurt aan Brit.

Zij mag de vuilnisbak leegmaken.

En wat zal er morgen in de vuilnisbak zitten?

Want dan is Guus jarig.



Ik draai met de blikopener het blik open.
 Piet strooit met pepernoten.
 Ik krijg de folie er moeilijk omheen.



aai

graai

vlaai

draaien

graaien

vlaaien

verdraai

gegraai

draaitafel

maaiveld

strooi

klooi

prooi

strooien

klooien

prooien

bestrooi

geklooi

strooigoed

rotzooi

knoei

stoei

groei

knoeien

stoeien

groeien

geknoei

gestoei

moeilijk

gloeilamp



De radio doet gek.

'Juf hij doet het niet meer.'

Kevin staat bij de radio.

'Hoor juf, het maakt een heel raar geluid.'

Prrr, prrr, inderdaad, dat klinkt niet goed.

De juf duwt op alle knoppen, maar de radio blijft kapot.

Kevin gaat naar juf Lilia, zij is heel handig.

Juf Lilia stopt er een andere batterij in.

Maar nog steeds doet de radio alleen 'prrr, prrr'.

'Die kan niet meer gemaakt worden', zegt juf Lilia.

'Hij moet bij het afval.'

In welke afvalbak hoort de radio?



grijs	vijf	fijn	blij
prijs	lijf	zijn	glij
hijs	blijf	schijn	wij
blijven	glijden	beschijn	grijze
wijzen	rijden	verdwijn	wijde
lijven	tijden	gelijk	gelijke



geit	prei	klei	klein	steil
feit	wei	zei	zeil	dweil
weinig	reizen	steiger	eigen	zeilboot
eiland	scheiden	reiger	eisen	weiland
eiken	zeilen	weiger	eiwit	kapitein
aaï		strooi		knoei
graai		klooi		stoei
vlaai		prooi		groei
draaien		strooien		knoeien
graaien		klooien		stoeien
vlaaien		prooien		groeien
verdraai		bestrooi		geknoei
gegraai		geklooi		gestoei
draaitafel		strooigoed		moeilijk

De prullenbak

Er was eens een prullenbak.

Deze prullenbak stond in een klas.

De prullenbak had het erg druk.

Hij ging de hele dag open en dicht.

Aan het einde van de dag zat de prullenbak vol: propjes papier, pakjes drinken, een schil, slijpsel, noem maar op.

Iedere dag werd hij leeggemaakt en kon hij even uitrusten.

Maar op een dag bleef de prullenbak zo goed als leeg.

Af en toe ging hij nog open voor wat slijpsel of een dop.

Dat vond de prullenbak wel fijn.

Hij kreeg er ook drie vrienden bij:

etensresten, oud papier en verpakking.

De prullenbak kreeg ook een nieuwe naam.

Weten jullie welke naam dat was?



Saar en Kees doen een klus.

Het is zaterdag.

Iedere zaterdag doen Saar en Kees een klusje voor mama.

Soms wassen ze de auto of vouwen ze de was.

Vandaag moeten ze de schuur opruimen.

'Ik heb geen zin', zegt Saar. 'Ik ook niet', zegt Kees.

'Maar als we snel beginnen, zijn we zo klaar.'

In de schuur staan veel lege dozen.

Eén voor één halen ze de dozen uit de schuur.

Ze zetten de dozen op elkaar.

Na een tijdje is de schuur leeg, maar nu staat alle troep in de tuin.

'Wat doen we met de dozen?', vraagt Kees.

Saar kijkt naar de dozen.

Zo op elkaar lijkt het wel een robot.

'Ik heb een idee', roept Saar en ze rent naar binnen.

Even later komt ze terug met een schaar, lijm en stiften.

'We maken een robot.'

De hele middag zijn Saar en Kees druk bezig.

Ze knippen, plakken en tekenen.

Als mama even later komt kijken, ziet ze eerst de opgeruimde schuur.

Ze is blij. Maar dan ziet ze de tuin. Wat een rommel!

De tuin ligt vol karton en snippers papier.

In het midden staat een robot, een robot zo groot als een reus.

'Mama, we zijn klaar met onze klus', roept Saar.

'Ik zie het', zegt mama.

'Ik heb weer een nieuwe klus voor jullie.'

Kees en Saar kijken elkaar verbaasd aan.

Een nieuwe klus?.... Ze snappen niet wat mama bedoeld.



Afval op de wereld

Vroeger was er niet zo veel afval.

De mensen gooiden dingen niet zo snel weg.

Ze repareerden dingen die stuk gingen.

En ze gebruikten alles net zo lang totdat er bijna niets meer van over was.

Met een potlood schreef je tot het een heel klein potloodje was.

Met een vulpen kon je jaren doen.

Nu schrijven we met een balpen.

Als die het niet meer doet, gooien we de balpen in de prullenbak.

Jammer, want zo komt er steeds meer afval.

En gaat de wereld op een grote afvalberg lijken.



Milieupark Parkietenbos

Wat kunnen we doen met al dat afval? Op Aruba rijden veel vuilniswagens rond. Ze halen het vuilnis bij de huizen op. Dat doen ze vaak in de nacht.

De vuilniswagen brengt het afval naar het milieupark Parkietenbos. Elke dag rijden veel vuilniswagens naar het park.

Jammer genoeg, zie je op Aruba nog veel andere plekken waar ook afval ligt: een kapotte televisie, een oud bankstel en kleren. Soms gewoon in een woonwijk of in de knoek. Dat is helemaal niet nodig. Op Aruba mag je het vuil ook zelf wegbrengen naar het milieupark. Daar wordt het afval gescheiden. Als iedereen dat nou doet, dan wordt Aruba pas echt een schoon eiland.



Buikpijn

De prullenbak heeft pijn in zijn buik.

Hij heeft zoveel gegeten.

Alles wat verdwijnt in de prullenbak eet hij op:

de schil van een banaan, een stukje brood en een lege fles.

Hij eet het allemaal op, maar nu kijkt hij niet blij.

De dokter zegt: 'Blijf nou eens van al dat afval af.'

Maar de prullenbak kan het niet laten.

Zijn honger naar al die rommel is te groot.

Vandaag gaan wij de prullenbak helpen.

Wij gooien niks meer in de prullenbak.

Dan kan hij geen troep meer eten.

Dan zal zijn pijn wel verdwijnen.



Eten in de klas.

In de klas van juf Jannie is het 10 uur, tijd om te eten.

Alle kinderen graaien het eten uit hun tas.

Ze willen snel eten, om dan naar buiten te kunnen gaan.

'Ik wil geen rotzooi in de klas', zegt de juf.

De boterham van Tim zit mooi ingepakt in folie.

'Wat zit er op jouw boterham Tim?', vraagt Elsa.

'Oh, lekker', zegt Tim, 'pindakaas.'

Elsa heeft zelf een zakje strooigoed mee en een pakje sap.

De klas eet en drinkt zonder veel geknoei, alles op.

'Het afval moet in de prullenbak', roept de juf.

Dat hoeft de juf niet twee keer te zeggen: blikjes, zakjes, folie, flessen en doosjes, de prullenbak zit al gauw helemaal vol.

Want na het eten mogen de kinderen lekker buiten stoeien.

