

# **Thema 5**

## ***Communicatie***

Klas twee heeft een geheim.  
 Het staat in een verhaal.  
 Ik bedenk een grap.  
 Waar is de meneer?

gebit  
 gezin  
 gebak  
 getal

beschuit  
 behang  
 betaal  
 begin

verkeer  
 verhuis  
 verveel  
 vergif

mevrouw  
 meneer



geloof  
 getik  
 geluk  
 gebed

bestek  
 bekijk  
 bevraag  
 bedenken

verhaal  
 verlies  
 verdoe  
 verwen

De man is moe, hij geeuwt.  
 De leeuw zit in de kooi.  
 Ik gooi een sneeuwbal.



leeuw  
 geeuw  
 eeuw  
 Zeeuw

meeuw  
 schreeuw  
 spreekw  
 sneeuw

sneeuwbal  
 sneeuwpop  
 zeemeeuw  
 gegeeuw



geheim  
geloof  
gebrul  
gezeur



verband  
vergis  
verlies  
verhoor

beschuit  
behang  
bedoel  
bestrooi



meneer  
mevrouw

leeuw  
geeuw  
sneeuw  
Zeeuw



meeuw  
genoeg  
verdien  
bedank

### Wat een gebrul.

De leeuw heeft er genoeg van.  
Hij wil ontsnappen, naar een ver land.  
Een land waar geen sneeuw ligt.  
Ik verdien beter, denkt de leeuw.  
Maar het zal niet gebeuren.  
De meneer van de dierentuin laat hem niet gaan.  
De leeuw laat zijn gebrul nog een keer horen.  
Hij geeuwt nog een keer en verdwijnt dan in zijn hok.



## Waar is de kroon?

Ik krijg een brief.

Het is een bericht van de prinses.

De prinses zoekt de kroon.

De kroon is weg.

De kroon ligt niet in het kasteel.

De kroon ligt ook niet in de kooi van de leeuw.

De kroon ligt ook niet in de tuin van het kasteel.

Daar heeft de prinses al gezocht.

Iemand heeft de kroon verstopt.

Weet jij waar de kroon is?

Ik weet het ook niet.

Kom, we gaan de prinses helpen.



## De bij en de leeuw

Ik schrijf een verhaal.

Het verhaal van de bij en de leeuw.

De leeuw ligt in zijn kooi.

De leeuw is moe.

De bij ziet de leeuw.

De bij is niet moe.

De bij vliegt om de kop van de leeuw.

Een keer, twee keer, drie keer.

De bij pest de leeuw.

De leeuw wordt boos.

Hij brult: 'Ga weg!'

De bij schrikt niet van dat gebrul.

Ze vliegt nog een keer om de kop van de leeuw.



Een **nieuw** bericht.

De boot van Tim is niet oud, maar **nieuw**.

De meneer vertelt het **nieuws**.

De vis heeft een **kieuw**.



nieuw  
nieuws  
kieuw

benieuwd  
opnieuw  
vernieuw





## De post-rap

Ik schrijf een brief, stop hem in een envelop.  
 En ik plak er nog snel een postzegel op.  
 Postbode, postbode, hier is mijn brief.  
 Bezorg hem snel, dat vind ik lief.





De dief geeft een **duw** aan de kar.

Mag ik op **uw** stoel zitten?

Tim geeft Bas een **duw**.

De stof is niet glad, maar **ruw**.

De poes is een beetje bang. Hij is **schuw**.

De vos is slim, maar ook gemeen. Hij is **sluw**.



**uw**

**duw**

**ruw**

**schuw**

**sluw**

schad**uw**

zen**uw**

ged**uw**

zwal**uw**

waarsch**uw**





## De computer-rap

Ojee, ojee, mijn computer doet het niet.  
Het beeldscherm is zwart, dat is alles wat je ziet.  
Computer, computer, heb je vandaag geen zin?  
Opeens denk ik: zit de stekker er wel in?



nieuw  
 nieuws  
 kieuw  
 nieuwe  
 kieuwen

uw  
 duw  
 schuw  
 huw  
 luw



opnieuw  
 kieuwen  
 nieuwste  
 benieuwd  
 vernieuw



sluw  
 spuw  
 afduw  
 geduw  
 zenuw

Het stond in het nieuws.  
 De nieuwste telefoon is uit.  
 Ik ben zo benieuwd.  
 Ik duw mijn oude telefoon ruw weg.  
 Oeps, hij valt op de grond.  
 Nu moet ik wel een nieuwe telefoon.



**De vaas is stuk.**

Ik hoor geschreeuw.

Wat is er toch aan de hand?

De prins en prinses zijn boos op elkaar.

De prinses geeft de prins een duw.

De prins trekt aan het haar van de prinses.

Op de grond ligt een vaas.

De vaas was nieuw. Nu is die stuk.

Naast de vaas ligt een voetbal.

Wat is er gebeurd?



## Mijn nieuwe broek

Vandaag trek ik mijn nieuwe broek aan.

De broek is blauw.

Ik ben blij met mijn nieuwe broek.

Maar op school gaat het mis.

Tim geeft mij een duw.

Ik val op de grond.

Nu zit er een scheur in mijn nieuwe broek.

Ik huil en ik schreeuw.

Maar het helpt niet.

Er zit nog steeds een scheur in mijn broek.

Mijn nieuwe broek is niet meer nieuw.



De slakken zitten op de tak.  
Pim heeft een vlieger.  
Ik heb twee brieven.



slakken  
slipper  
slikken

vlinder  
vlieger  
vlammen

brullen  
brommen  
brieven

kruipen  
kranten  
kreeften



slinger  
slabber  
slakken

vliegen  
vlaggen  
vlekken

brillen  
broeken  
brokken

kriebel  
kruimel  
krabben



## De laptop-rap

Op de laptop van mijn moeder, is het altijd pret.  
Ik speel een spel of surf op het internet.  
Laptop, laptop wat moet ik zonder jou?  
Denk dat ik zonder laptop heel veel tijd over houd.



Mijn kleren zitten strak.  
 Wij lopen naar het strand.  
 De apen wonen in de bomen.



beren

bonen

muren

meren

benen

bomen

uren

heren

beven

boven

turen

veren



stoken

zweren

steken

stomen

storen

zweten

breken

bramen

stomen

zweven

kraken

dromen

draken

groter

slager

stekel

jager

breder

kleren

slager

stapel

groter

schuren

groter





## De telefoon-rap

Tuut, tuut, tuut. Wat hoor ik daar?  
 Mijn mobiele telefoon doet vandaag heel raar.  
 Als ik je bel, krijg ik niemand aan de lijn.  
 Zou er iemand anders aan het bellen zijn?



prikken  
prakken

krullen  
stallen

ruilen  
voelen

snoepen  
kruipen

stippen  
grappen

spullen  
prullen

koelen  
koeken

pruimen  
pruiken

slakken  
stokken

steppen  
klappen

zoemen  
duimen

druiven  
schroeven



open  
lopen  
hopen

ogen  
bogen  
mogen

enen  
tenen  
stenen

uren  
vuren  
sturen

hanen  
hazen  
haren

draken  
draven  
dralen

graten  
gratis  
graven

groter  
zwanen  
gluren

**Ra, ra, wat is het?**

Het is van papier.

Je kunt mij openmaken en een brief erin stoppen.

Op de voorkant plak je een postzegel.

Ra, ra, wat is het?

Je kunt het aan- en uitzetten.

Het heeft een beeldscherm.

Je kunt het meenemen.

Ra, ra, wat is het?

Het is klein.

Je kunt er een spel op spelen.

Je kunt er ook mee bellen.

Ra, ra, wat is het?



## Valentijn

Ik krijg vandaag post.  
Het zijn twee brieven.  
Ik maak de brieven open.  
Op brief één staat een groot hart.  
Op brief twee staat een roos.  
Ik weet niet van wie de brieven zijn.  
Er staan geen namen op de brief.  
Is de brief van Tim of van Tom?  
Het is een geheim.  
Of is het van Valentijn?



## Het verhaal van de draak en de prinses

Kennen jullie prinses Sara? Ze woont in een mooi kasteel. En ze krijgt alles wat ze wil. Ze is een beetje verwend. Als ze een nieuwe jurk wil, krijgt ze de mooiste jurk die er te koop is. Als ze om meer speelgoed vraagt, koopt haar moeder de winkel leeg. Taart en ijs voor ontbijt, de volgende ochtend staat het op tafel. Toch is de prinses niet blij. Ze is vaak alleen. Als de prinses zich alleen voelt, klimt ze naar de hoogste toren in het kasteel. Daar kijkt ze uit het raam. Ze kijkt naar het bos aan de andere kant van de muur. Dan droomt ze dat daar vriendjes wonen om mee te spelen.

Op een dag kijkt ze weer uit het raam. Ze ziet iets raars. Er komt rook boven de bomen uit. Wat zou dat kunnen zijn? denkt de prinses. Woont er iemand in het bos? Een vriendje om mee te spelen? Ze wil het weten. De prinses rent het bos in. Ze gaat op zoek naar de rook. Ze zoekt en zoekt en zoekt. Het wordt al donker. De prinses wil terug naar het kasteel. Maar ze weet niet waar ze is. De prinses is verdwaald. Het begint ook koud te worden. Moe en bang gaat ze op een steen zitten. Ze valt in slaap.

Als de prinses wakker wordt, weet ze niet waar ze is. Ze ligt op een bed. Er zijn geen ramen en de muren zijn van steen. Dan hoort ze een lieve stem: 'Welkom in mijn grot.' De prinses schrikt. Naast haar bed zit

een draak. De draak is groot en groen. Hij heeft ook twee vleugels. Hij ziet er eng uit, maar zijn stem is lief. Als hij praat, komt er rook uit zijn bek. 'Niet bang zijn, ik doe niks. Ik ben blij dat je er bent', zegt de draak, 'wil je met me spelen?' Dat wil de prinses wel.



De prinses en de draak spelen de hele dag. Ze spelen met de poppen. Ze maken samen een hut. Ze drinken sap en eten koek. De prinses leert de draak lezen. De draak leert de prinses hoe je vuur kunt maken. De dag gaat snel voorbij. Het wordt weer donker. De prinses is moe. Ze geeuwt. 'Het is laat', zegt de draak, 'ik breng je naar huis.' De prinses klimt op de rug van de draak. De draak vliegt naar het kasteel. 'Zie ik je nog een keer?', vraagt de prinses. Er rolt een traan over haar wang. 'Niet huilen, Sara! Je ziet me snel weer.' De draak vliegt weg en laat de prinses bij het kasteel.



De prinses wordt wakker in haar eigen bed. Ze is alleen. Het was een droom. Het is niet echt, denkt ze. De prinses klimt naar de hoogste toren. Daar kijkt ze uit het raam. Ze kijkt naar het bos aan de andere kant van de muur. Opeens ziet ze rook. De rook is dichtbij. De rook komt uit de tuin van het kasteel. De prinses rent naar de tuin. Daar zit de draak. Hij drinkt sap en eet koek met de moeder van de prinses. De draak ziet de prinses en lacht. De prinses lacht ook. Het was geen droom. 'Ik heb echt een vriend', zucht de prinses.

## Het geheim

Ik heb een geheim.

Ik vertel mijn geheim niet.

Niemand weet mijn geheim.

Ik bewaar mijn geheim in een doos.

De doos verstop ik onder mijn bed.

In het deksel van de doos zitten gaatjes.

Ssssssssst... Ik hoor iets.

Er komt geluid uit de doos.

Ik hoor: piep, piep, piep.

Weet jij wat er in de doos zit?





## Een raar beest

De prinses heeft een huisdier.

Het is geen hond, geen poes en geen goudvis.

Het is een raar beest. Het is een leeuw.

De leeuw woont bij de prinses in het kasteel.

Vandaag is de leeuw lui.

Hij speelt niet, hij rent niet en hij springt niet.

Hij ligt op het bed van de prinses.

De leeuw geeuwt twee keer en valt dan in slaap.

Bah, wat een saai dier!



## Een brief van oom Tom

Vandaag krijgt Tim post.

Het is een brief van zijn oom Tom.

Oom Tom woont ver weg.

Hij schrijft over zijn boot.

De boot is nieuw en vaart heel snel.

Oom Tom vraagt of Tim een keer op bezoek komt.

Dat wil Tim wel, maar dan moet ma wel mee.

Tim durft niet alleen.



## Tom en Bas

Bas is boos op Tom.  
Tom pakt de bal van Bas af.  
Bas geeft Tom een duw.  
Tom is nu ook boos.  
Tom geeft Bas een duw.  
Bas geeft Tom een schop.  
De juf ziet het.  
Ze haalt Tom en Bas uit elkaar.  
Dat mag niet Tom.  
Dat mag niet Bas.  
Geef hier die bal.  
Nu zijn Tom en Bas boos op juf.



## Kreeften op het strand

Tom gaat met zijn broer naar het strand.

Daar ziet hij twee kreeften op een steen.

Tom wil de kreeften vangen met zijn net.

Van zijn broer mag dat niet.

Hij vindt het zielig.

Een kreeft hoort op het strand, niet in een net.

'Laat de kreeften met rust', zegt de broer van Tom.

'Kom bouw een kasteel van zand.' Dat is ook leuk.



**Mama belt.**

Lara verveelt zich.

Ze heeft niets te doen.

Misschien kan Pien komen spelen.

Lara wil haar vriendin bellen.

Maar waar is de telefoon?

Mama is aan het bellen.

Pffffff... het duurt heel lang.

Ze blijft maar praten.

Lara wacht en wacht en wacht.

Dan is mama klaar.

Lara belt Pien. Maar Pien neemt niet op.

Wat is er aan de hand?



**Roos is mooi.**

Roos is blij.

Ze krijgt vandaag een nieuwe jurk.

Haar oude jurk is te klein.

Ma gaat met haar mee.

Roos ziet een mooie jurk in de winkel.

De jurk is geel.

Roos houdt van de kleur geel.

Ma koopt de jurk voor Roos.

Roos trekt de nieuwe jurk aan.

'O, Roos, wat ben je mooi', zegt ma.



## Lara in de dierentuin

De papa van Lara werkt in de dierentuin.

Als het vakantie is, mag Lara met hem mee.

Op maandag poetst ze de kooi van de leeuwen.

Op dinsdag voert ze de apen.

Op woensdag wast ze de olifant.

Op donderdag timmert ze een voerbak voor de vogels.

Op vrijdag geeft ze de beren water.

Op zaterdag speelt ze met de tijger.

En op zondag doet ze lekker niks.

