



TAALSPRONG

Verhalenboek





TAALSPRONG

Slordige Saar en keurige Kees
Laura Tonk





Saar en Kees lopen naar school

De kerstvakantie is voorbij. Vandaag moeten Saar en Kees voor het eerst weer naar school. Ze hebben er zin in. Kees is extra vroeg opgestaan. Hij heeft zijn haren mooi gekamd en zijn kleren zitten netjes. Kees ziet er altijd keurig uit, nooit slordig. Zo is Kees. Saar is net wakker. Ze heeft zich vlug aangekleed en is vergeten haar haren te kammen. Haar rokje zit scheef en ze heeft twee verschillende sokken aan. Saar ziet er nooit keurig uit, maar altijd slordig. Maar ja, zo is Saar. 'Mijn keurige Kees en mijn slordige Saar', zegt mama altijd.



Saar en Kees kunnen gewoon naar school lopen. De school is vlakbij. Ze pakken hun tas en krijgen nog een dikke zoen van mama. 'Dag Saar, dag Kees, kijken jullie goed uit? Veel plezier op school!' Mama zwaait de kinderen uit. De weg naar school is slecht. Het heeft hard geregend en overall liggen plassen met water. Kees loopt steeds met een grote boog om iedere plas. Saar niet, zij probeert over de plassen heen te springen. Dat gaat vaak goed, maar soms gaat het ook mis. Ze heeft nu al spetters modder op haar rok.

Opeens horen ze gepiep. Het geluid komt uit de knoek. Saar rent meteen de knoek in. 'Saar, wat doe je nou?', roept Kees, 'we komen te laat op school en je wordt helemaal vies.' Maar Saar is al weg. Even twijfelt Kees, maar dan rent hij toch achter Saar aan. Achter een paar cactussen vinden ze een klein hondje. Het hondje zit vast aan een boom. Het hondje is vies en er zitten allemaal knopen in zijn vacht. Hij kijkt Saar met grote bruine ogen aan en Saar is verkocht. Ze maakt het hondje los en pakt het op. Het hondje likt Saar in het gezicht. 'Wat ga je met het hondje doen, Saar?', vraagt Kees. 'Ik neem het mee naar school', zegt Saar. Ze stopt het hondje in haar tas en laat de rits van de tas open. Zijn kopje steekt eruit.



Vlug lopen ze verder. Als ze bijna bij school zijn horen ze miauwen. In de boom zit een klein poesje. Het poesje kan niet uit de boom. O, dat vinden Saar en Kees zielig. Ze willen het poesje pakken, maar het poesje zit te hoog. Ze kunnen er niet bij. Dan krijgt Saar een idee. 'Ik ga op mijn handen en voeten staan', zegt ze, 'en Kees, jij klimt dan op mijn rug. Dan kun je het poesje zo pakken.' Kees doet wat Saar zegt. Hij gaat op haar rug staan en pakt het bange poesje uit de boom. Het poesje is zo blij. Hij geeft Kees kopjes. Kees is meteen verliefd op het poesje. 'Deze neem ik mee naar huis!', zegt hij, 'maar zal mama het goed vinden?'



Saar en Kees lopen verder. Op school aangekomen gaan ze meteen naar de juf en vertellen ze over hun avontuur. De juf vindt het een spannend verhaal. 'Wat hebben jullie vandaag al veel meegemaakt en de school is nog niet eens begonnen!' Ze pakt een doos voor het hondje en het poesje. Ook geeft ze de dieren een kommetje water. 'Hier zitten ze veilig', zegt de juf, 'straks mogen jullie ze mee naar huis nemen.' Dan kijkt ze Saar en Kees eens goed aan. 'Hoe kan het toch dat jij er zo slordig uitziet, Saar en jij zo keurig, Kees? Jullie hebben dezelfde weg naar school gelopen en hetzelfde avontuur beleefd!' Saar en Kees kijken elkaar aan en Saar knipoogt naar Kees. Tja, zo is Saar en zo is Kees.





Slordige Saar moet in bad

'Tijd om in bad te gaan!', roept moeder. Bah, denkt slordige Saar, ik wil niet in bad. Dan moet ik mijn lijf wassen met zeep en mijn haren met shampoo. Bah, de shampoo prikt altijd in mijn ogen. Nee, ik wil niet in bad. Ik ben niet eens echt vies. Nee, slordige Saar wil echt niet in bad. Moeder roept nog een keer: 'Tijd om in bad te gaan!' Hé, denkt slordige Saar, mama zegt niet WIE in bad moet gaan, ze zegt alleen dat het tijd is. Dan is het tijd om in bad te gaan voor....., ze kijkt om zich heen..... Dushi. Dushi is het hondje van Saar. Hij ligt lekker te slapen op zijn kussen. Hij heeft de hele dag in de tuin kuilen gegraven en achter leguanen aangerend. Van zijn witte haren is niks meer te zien. 'Het is tijd om in bad te gaan, Dushi!'



Moeder roept voor de derde keer: 'Tijd om in bad gaan!' 'Ok', roept Saar terug. Tijd om in bad te gaan voor Dushi, maar dat zegt ze er niet bij. Saar laat het bad vol lopen. Ze doet er veel zeep in. Het water begint flink te schuimen. 'Kom Dushi, in bad.' Dushi vindt het heerlijk in bad. Het water is lekker warm en hij hapt naar het schuim. Moeder roept weer: 'Niet vergeten, ook haren wassen!' Slordige Saar doet wat moeder zegt. Ze wast de haren, alleen niet haar eigen haren, maar de haren van Dushi. Ze pakt een fles shampoo en knijpt de fles helemaal leeg. Ze wast de haren van Dushi. De shampoo komt in zijn oogjes. Het prikt. Dushi wil uit het bad. Hij spettert en spat wild in het rond. Er komt nog meer schuim. 'Denk eraan, goed uitspoelen!', roept moeder weer. Slordige Saar pakt nog meer water en spoelt snel de haren van Dushi uit.

Kijk, nu hebben we weer een schoon wit hondje. Maar slordige Saar ziet er niet meer schoon uit. Ze is nat, overal zit schuim en ze heeft zwarte strepen op haar gezicht en vlekken op haar jurk. Nu moet Slordige Saar toch echt in bad.



Saar en Kees spelen kappertje

Het regent vandaag. Saar en Kees vervelen zich. Ze spelen het liefst buiten, maar DAT gaat vandaag niet. 'Zullen we met lego spelen?', vraagt Kees. Daar heeft Saar geen zin in. 'Zullen we met de poppen spelen?', vraagt Saar. Daar heeft Kees geen zin in. Stil staren ze voor zich uit. Opeens zegt Kees: 'Je moet je haar nog kammen, het zit in de war.' Dat brengt Saar op een idee. 'Laten we kappertje spelen! Jij doet mijn haar en ik doe jouw haar. En we mogen pas in de spiegel kijken als we allebei klaar zijn.' Daar moet Kees even over nadenken. 'Ok, maar je mag niet echt knippen!' 'Afgesproken', zegt Saar.



Ze leggen alle spullen klaar. Een kam, een borstel, de pot gel, de föhn, de schaar (om nep te knippen), elastiekjes, speldjes, een paar strikken en Saar vindt zelfs nog een spuitbus met kleur. Kees vindt een pruik. Als het mislukt kunnen ze altijd nog de pruik opzetten. Eerst is Saar aan de beurt. Kees kamt de krullen van Saar, dan pakt hij de schaar en doet net of hij knipt. Hij pakt de föhn en doet net of hij het haar droog föhnt. Eerst maakt hij een staart, maar dat vindt hij toch niet zo mooi. Dan maakt hij van de staart een knot. Met speldjes maakt hij de knot vast. Dat ziet er keurig uit. Nu is Kees aan de beurt. Saar borstelt het haar van Kees. Dan doet ze net of ze het knipt. Knip, knip, oeps! Per ongeluk knipt ze een stukje van het haar van Kees. Gelukkig merkt hij niks. Als ik er nu veel gel in doe dan ziet hij het misschien niet, denkt Saar. Ze smeert de gel in het haar van Kees en maakt stekels. Dan spuit ze er nog een kleurtje overheen met de spuitbus. Klaar is Kees!



Samen gaan ze voor de spiegel staan. Ze zien er helemaal anders uit. Ze zien een keurige Saar en een slordige Kees in de spiegel. Wat denken jullie? Zijn Saar en Kees blij met hun nieuwe kapsel?



