



TAALSPRONG

Verhalenboek





TAALSPRONG

Pien en Bas
Carola Peeters
Laura Tonk



Het gat in de muur

Bas zit op bed in zijn nieuwe slaapkamer. Wat een rot dag, denkt Bas. Zijn slaapkamer staat vol met dozen. Bas moet die dozen uitpakken. Maar Bas heeft geen zin, hij is boos. Boos op zijn ouders omdat ze zo nodig moesten verhuizen. Nu woont hij in een nieuw huis, een nieuwe straat en morgen moet hij naar een nieuwe school. Een school waar hij niemand kent. Opeens hoort Bas iemand roepen: 'Hallo, hallo, is daar iemand?'





Bas kijkt uit het raam. Er ligt een vreemde bal in zijn tuin en aan de andere kant van de muur staat een meisje. Ze roept nog een keer: 'Hallooooo'. Bas rent naar de tuin. Het meisje probeert al over de muur te klimmen. Bas pakt de bal. 'Zoek je deze?', vraagt hij. 'Ja', zegt het meisje. Ze zit nu op de muur. Bas gooit de bal naar het meisje op de muur. Het meisje vangt de bal en gooit de bal weer terug. Bas gooit de bal nog een keer. Het meisje gooit de bal weer terug. 'Wil je de bal niet?', vraagt Bas aan het meisje. 'Jawel, maar alleen met een bal spelen is saai. Wil je mee spelen?', vraagt het meisje. Dat wil Bas wel.



Het meisje klimt over de muur. 'Ik ben Pien', zegt Pien en ze gooit de bal naar Bas. 'Ik ben Bas', zegt Bas en hij gooit de bal terug. Bas en Pien spelen een hele tijd met de bal en praten over van alles en nog wat. Dan roept de moeder van Pien: 'Pien, ik heb juice en koekjes voor je!' Daar heeft Pien wel zin in en Bas ook. Bas wil over de muur klimmen, maar Pien trekt Bas mee, dieper de tuin in. 'Kom', zegt Pien, 'ik weet een makkelijkere weg.' Ze verdwijnt achter een grote struik. Achter de struik zit een groot gat in de muur. Samen kruipen ze door het gat. Aan de andere kant van de muur staat ook een struik. Ook hier kun je het gat niet zien. 'Dit is ons geheim', zegt Pien, 'nu kunnen we makkelijk naar elkaar toe om te spelen.' Bas knikt en loopt snel achter Pien aan. Als Bas 's avonds in zijn bed ligt, is hij niet meer boos. Hij is blij. Hij heeft vandaag iemand gevonden waar hij leuk mee kan spelen en ze hebben samen ook al een geheim. Wat een fijne dag!



Verkleeden

Bas en Pien spelen elke dag met elkaar. Ze zijn vrienden geworden. Na school spreken ze af bij het gat in de muur. De ene dag spelen ze bij Bas en de andere dag bij Pien. Vandaag hebben ze bedacht dat ze zich gaan verkleeden. Op de kamer van Pien staat een grote kist vol met verkleedspullen. Er zitten broeken, rokken, jurken, sokken, zonnebrillen en zelfs oude hoedjes van oma in. 'Laten we kijken hoeveel kleren we aan kunnen doen in 20 tellen', zegt Bas, 'klaar voor de start...?' En daar beginnen ze. Wat hebben ze een plezier. '18, 19, 20, STOP', zegt Bas. Ze kijken elkaar aan en ze proesten het uit. Pien heeft over haar hoofd een broek getrokken en haar sokken hangen half aan haar oren. De jurk die ze aangetrokken heeft, zit verkeerd om. Bas staat helemaal scheef, hij heeft aan één voet een hoge hak en aan de andere voet hangt er een sok aan zijn grote teen. En hij heeft wel drie jassen over elkaar aangetrokken. Wat een pret hebben ze. 'Nog een keer', roept Pien. En weer gaan ze zich verkleeden.

Het wordt steeds gekker en gekker. Ze hebben zo'n plezier. Ze horen niet eens dat de mama van Pien binnenkomt. 'Wat een gezellige boel is het hier', zegt mama, 'hebben jullie tijd voor een pauze? Ik heb een reep chocolade en juice.' Daar hebben de twee vrienden wel zin in. Samen delen ze de reep chocolade en ze zorgen ervoor dat er helemaal niets meer overblijft. En dan is het weer tijd dat Bas naar huis gaat.





Bas heeft pijn

Pien en Bas spelen in de tuin met de vlieger. Pien heeft de vlieger zelf gemaakt. Ze is er heel trots op. Het waait hard en de vlieger vliegt hoog in de lucht. Opeens verandert de wind. De vlieger vliegt in de boom. Pien probeert de vlieger uit de boom te trekken, maar de vlieger zit vast. Pien kijkt verdrietig naar Bas. 'Wacht maar', zegt Bas, 'ik haal de vlieger wel uit de boom. Bas klimt in de boom. Hij pakt de vlieger en wil naar beneden klimmen, maar dan breekt er een tak af. Bas valt met een harde klap op de grond. 'Au, au, au!', huilt hij. Pien rent meteen naar huis om de moeder van Bas te halen. De moeder van Bas ziet meteen wat er aan de hand is. Bas heeft zijn been gebroken en moet naar het ziekenhuis. Pien mag niet mee.

Bas is thuis. Hij ligt op bed. Zijn been zit in het gips en hij mag niet lopen. Bas is verdrietig hij heeft pijn en hij kan geen dingen doen die hij leuk vindt. Hij kan niet voetballen, niet rennen, niet verkleden... Pien vindt het zielig voor Bas. Ze wilt Bas troosten. Ze wilt iets voor hem doen zodat hij zijn verdriet vergeet. Maar wat kan ze doen? Dan heeft ze een idee.





Een half uur later kruipt ze door het gat in de muur. Ze heeft een koffertje in haar hand en ze heeft zich verkleed als dokter. 'Goedemiddag', zegt ze tegen de moeder van Bas, 'ik ben de dokter en ik wil graag even bij de patiënt kijken.' De moeder van Bas moet heel hard lachen, maar ze speelt het spel mee. Ze loopt met Pien mee naar de slaapkamer van Bas. 'Bas, de dokter is hier!' De dokter neemt plaats naast het bed bij Bas. Bas ziet er verdrietig uit. Dokter Pien doet haar koffertje open. 'Ik ga de patiënt eerst even onderzoeken', zegt ze. Ze voelt aan zijn hoofd, luistert naar zijn hart en controleert het gips. 'Ik weet het al', zegt dokter Pien, 'je bent heel erg ziek. Je hebt de 'Ik-ben-verdrietig-omdat-ik-een-gebroken-been-heb-ziekte'. Maar gelukkig is daar wat aan te doen.' Bas moet al een beetje lachen om die gekke dokter Pien, maar dan gaat het koffertje van de dokter nog een keer open. 'Ik heb pillen en een drankje.' Ze geeft Bas een zak met snoep, dat zijn de pillen en een pakje juice, dat is het drankje. Bas begint heel hard te lachen, maar dokter Pien is nog niet klaar. Ze heeft ook spelletjes bij zich, een tekenboek en stiften. De hele middag spelen Pien en Bas bij Bas op bed. Als de dokter weg gaat is Bas niet verdrietig meer. Hij is blij, want de dokter heeft beloofd dat ze morgen weer langs komt.

Ruzie

Bas en Pien spelen met de lego. Ze bouwen allebei een toren. Ze doen een wedstrijd wie de hoogste toren kan bouwen. Pien doet erg haar best, maar de toren van Bas is veel hoger en mooier dan die van Pien.



Als Pien even wat drinken wilt pakken, schopt ze per ongeluk met haar voet tegen de toren van Bas. De toren valt om en valt in honderden stukjes. 'Dat deed je expres', zegt Bas boos. 'Niet', zegt Pien, 'het was per ongeluk. Ik struikelde over al die legoblokjes die hier op de grond liggen!' 'Niet', zegt Bas, 'je bent gewoon jaloers op mijn toren en je wilt graag winnen!' 'Niet', schreeuwt Pien, 'je toren was toch stom.' Ze steekt haar tong uit. 'Jij bent stom', zegt Bas en hij steekt ook zijn tong uit. 'Jij bent nog stommer', zegt Pien en ze loopt weg.





Pien en Bas hebben nog steeds ruzie. Ze zijn nog steeds boos op elkaar en hebben al twee dagen niet met elkaar gepraat. Als ze elkaar zien, steken ze alleen de tong tegen elkaar uit. Maar het begint nu wel een beetje saai te worden voor Bas zo zonder Pien. En ook Pien vindt het saai zonder Bas. Bas is in de tuin. Hij voetbalt in zijn eentje. Dan schopt hij per ongeluk de bal over de muur. Nu ligt de bal bij Pien in de tuin. Hij loopt naar het gat in de muur om de bal te pakken. Maar bij het gat staat Pien al. Ze heeft de bal van Bas in haar hand. 'Hier is je bal', zegt ze. 'Dank je wel', zegt Bas. Ze blijven staan en kijken elkaar aan. 'Sorry', zeggen ze allebei tegelijk en ze schieten in de lach. 'Zullen we het goed maken?', vraagt Pien, 'ik wil geen ruzie.' 'Ik wil ook geen ruzie', zegt Bas, 'ga je mee voetballen?' En dat doet Pien. De rest van de middag spelen Pien en Bas samen. Samen is toch leuker dan alleen!

Bas verveelt zich

Bas zit op de bank voor het huis, hij verveelt zich. Hij kan niks leuks verzinnen om te doen. Hij kijkt naar Pien. Pien speelt met haar nichtje Loes op straat. Ze spelen met de poppen. Ze hebben allebei een kinderwagen en daar ligt hun baby in. Bas heeft geen zin om mee te doen. Hij vindt poppen saai. Hij mag wel meedoen van Pien, maar dan moet hij vader zijn en dat vindt hij nog saaier. Hij wilt iets spannends doen, maar hij kan niks verzinnen. Opeens hoort Bas een schreeuw. Het is Pien.





De hond van de burens is los en hij rent op Pien af. De hond van de burens is gevaarlijk en Pien is bang voor honden. Bas springt van het bankje op en rent naar Pien. Bas is niet bang voor de hond. Hij gaat voor Pien staan. 'Weg jij!', roept hij tegen de hond. Maar de hond blijft staan en gromt. Bas voelt snel in zijn zak. Daar zit nog een koekje in. Hij laat het koekje aan de hond zien. 'Eerst zit', zegt hij tegen de hond. De hond gaat meteen zitten. Bas geeft het koekje, aait de hond over zijn kop en pakt de hond bij de halsband. 'Ik breng hem wel even naar huis', zegt hij tegen Pien. Pien haalt opgelucht adem. Als Bas terugkomt, vliegt ze hem om zijn nek. 'Bas je hebt me gered! Die hond wilde me bijten. Je bent een echte held.' Bas bloost, zijn wangen worden een beetje rood. 'Speel je nu met ons mee?', vraagt Pien, 'dan ben jij de held die ons steeds moet redden.' Dat vindt Bas wel leuk.



Bas is jaloers

Vandaag speelt Pien weer met Loes. Ze zijn in de tuin en spelen in de zandbak. Bas heeft al een paar keer geroepen, maar Pien hoort hem niet. Bas is jaloers. Hij heeft een naar gevoel. Hij wil ook mee spelen. Hij zou willen dat Loes er niet was, dan kan hij met Pien spelen. Bas vindt Loes stom, ze speelt graag met poppen en in de zandbak. Daar vindt Bas niks aan. Bas voelt een traan over zijn wangen lopen. Hij is er echt verdrietig van. Hij voelt zich alleen. Mama komt thuis. 'Hé Bas, wat zit jij hier zielig en alleen? Is Pien niet thuis?' 'Pien speelt met Loes', zegt Bas, 'en ik mag niet meespelen.' 'O', zegt mama, 'heb je dat gevraagd dan?' 'Nee', zegt Bas. 'Als je het niet hebt gevraagd, kun je het ook niet weten', zegt mama.



Mama heeft gelijk, denkt Bas. Ik ga het gewoon vragen. Maar voordat Bas kan opstaan hoort hij de stem van Pien: 'Hé Bas, vangen....' Bas kijkt op en kan net op tijd de bal vangen die naar hem gegooid wordt. Pien en Loes staan lachend voor hem. 'Wat zit je verdrietig te kijken, is er iets gebeurd?', vraagt Pien.

Bas kijkt Pien aan, hij wordt meteen weer blij. 'Nee joh, tuurlijk niet, maar ik wil wel graag meespelen', zegt Bas. 'Natuurlijk mag je meespelen Bas! Wij dachten dat je geen zin had. We gaan voetballen!' Bas lacht, daar heeft hij wel zin in. Snel springt hij op en rent achter de meisjes aan.